

## Piratenarrangement voor kinderfeestjes:



Kapitein Silverbaard en bootsman Ruige Mick zijn afkomstig uit een oud piratengeslacht. Zij varen dagelijks op de Gouwzee en kennen elkaar ruim 40 jaar.

Sinds kort hebben zij een nieuwe missie: Het opleiden van een nieuwe lichterij piraten. Vissersdorp Volendam heeft namelijk nog steeds piraten! Flessenpost is hier gewoner dan e-mail.

Regelmatig wordt de Gouwzee onveilig gemaakt door een schip vol met nieuwbakken piraten. Onder leiding van Kapitein Silverbaard en bootsman Ruige Mick maken de opvarenden een tocht van zo'n 3 uur op de ruige zee. Ze varen over de Gouwzee en trotseren vele gevaren om het gewilde piratendiploma te halen. Monster dus aan bij kapitein Silverbaard en haal je piratendiploma!

Woensdags- of zaterdagmiddags van circa 14:00 uur tot ca. 18:00 uur.

Kinderen en begeleiders/ouders monstere[n] als piraat verkleed aan.

Maximaal 10 kinderen vanaf 6 jaar.

Minimaal 2 volwassen begeleiders/ouders.

Inclusief drinken, snoep, chips, pannenkoeken en een presentje uit de schatkist, voor € 450,- inclusief BTW.



In overleg kan ook gezorgd worden voor een piratentaart bij aankomst.

Voor piraten die (nog) niet kunnen zwemmen heeft kapitein Silverbaard reddingsvesten aan boord.